

Op weg met het Licht

*een pelgrimswandeling doorheen
onze Pastorale Eenheid H. Maria Magdalena*

Met Kerstmis 2020 werd in Bethleem een licht aangestoken. Het verspreidde zich intussen over heel de wereld ... tot ook in onze eigen Pastorale Eenheid. Het brandt nu ononderbroken in de grot van Edegem en het wacht op jou ... om verder verspreid te worden!



Het is aan jullie om het licht en de warmte mee te nemen en uit te delen, om de vrede en de hoop te brengen op zoveel plaatsen en bij zoveel mensen.



Deze actie kadert in het driejarig project 'Handelingen van de Apostelen' van het Bisdom Antwerpen.

Op weg gaan
naar het Licht van Bethlehem
in de OLV van Lourdes-grot
van Edegem



Ontvangen van het Licht:
aansteken van meegebrachte kaars
aan het Licht dat
uit Bethlehem kwam



Uitdragen
van het Licht naar het
eigen gezin, een buur,
een vriend ...



Voor wie alle gelovigen die dit wensen!
Individueel, als koppel, per bubbel, maar steeds coronaproof
(max. 4 volwassenen)

Wanneer op een tijdstip naar keuze: van Paasmaandag 5 tot en met
25 april 2021

Meenemen Zorg zelf voor een lantaarn, kaars, fakkel, ... om het licht mee
te kunnen nemen op de terugtocht.

Vertrek naar keuze vanuit één van de 4 startplaatsen, nabij de eigen
Parochiekerk

Onderweg Er zijn 5 halteplaatsen voorzien waar men even kan stilstaan
bij een eenvoudige opdracht. Ze zijn gekozen als
'lichtplekken' binnen onze pastorale eenheid, plaatsen waar
Jezus – het Licht van deze wereld – straalt. Hier kan je de
overeenkomstige impuls en het bijhorende Bijbelvers uit het
boek Handelingen lezen. Zo word je aangemoedigd op weg te
gaan met het Woord van God.

Route Je kiest je eigen startplaats onder het nummer 1 hieronder. Het parcours werd niet uitgetekend. Je kiest ook je eigen weg via de volgende vijf halteplaatsen die elk op hun manier een lichtpunt zijn voor onze gemeenschap. Lees bij elke halteplaats de impuls op de volgende bladzijden. Doe dit voor de heen- en terugweg.

Vanuit Mortsel

1. H. Kruiskerk: H. Kruisstraat 18
Kerk Sint Lodewijk: Osylei 74
RVT Mayerhof: Fredericusstraat 89
2. Sint Benedictuskerk: Dorpsstraat 1
3. Ritmica: De Stappe 37
4. de Ark: Groenstraat 46
5. het kerkhof van Edegem
6. Licht van Betlehem in de Grot OLV van Lourdes, naast de basiliek

Vanuit Edegem

1. Kerk H Familie : Kerkplein
2. OLVE-school : Rombaut Keldermansstraat 33
3. RVT Immaculata: Oude Godstraat 110
4. Sint Antoniuskerk: Drie Eikenstraat
5. het kerkhof van Edegem
6. Licht van Betlehem in de Grot OLV van Lourdes, naast de basiliek

Impulsen per halteplaats

In het bisdom verkennen we drie jaar lang het Bijbelse boek Handelingen. Het woord 'Handelingen' verwijst naar actie, naar 'doen'.

Om die reden staan we stil bij enkele WERKWOORDEN uit het boek Handelingen. Elk van deze werkwoorden toont ons wat het concreet kan betekenen om 'het licht van Christus' te zoeken.

1 Heen: ROND TREKKEN

Luister:

Handelingen 8,4: 'Zij nu, die zich verspreid hadden, trokken rond en verkondigden het woord van de Blijde Boodschap.'

Handel:

Zet met een stok een kruisje op de plaats waar je staat. Maak met een stok ook 1 m verder een kruisje in het zand. Verbind deze 2 kruisjes met een lijn. Verbind de 2 kruisjes ook door met diezelfde stok een cirkel te trekken. Wandel zowel over de 'lijn' als ook over de 'cirkel'. Wat is volgens jou het verschil tussen 'rondtrekken' en 'ergens naar toe gaan'?



2 Heen: GOD ZOEKEN

Luister:

Handelingen 15,17: '... opdat de rest van de mensen de Heer zullen zoeken samen met alle heidenen, over wie mijn Naam is uitgeroepen.'

Handel:

Leg de afstand tot de volgende impuls in stilte af. Probeer onderweg goed rond te kijken. Kan je God ergens vinden? Waar?



3 Heen: TASTEND VINDEN

Luister:

Handelingen 17,27: ‘opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden vinden; Hij is immers niet ver van ieder van ons.’

Handel:

Ga 10 m van elkaar staan, 1 persoon blinddoekt zichzelf. Kan die persoon de ander ‘tastend vinden’ door te luisteren naar zijn of haar stem? Zouden we ook God kunnen vinden door naar zijn Bijbelse Woord te luisteren?



4 Heen: GELOVEN

Luister:

Handelingen 19,4: ‘Paulus hernam: Johannes diende een doopsel toe ten teken van bekering, maar zei aan het volk dat ze moesten geloven in Wie na hem kwam, dat is Jezus.’

Handel:

Wat is voor jou ‘geloven’? Kan je met de letters van dit woord een ander woord maken dat voor jou vertelt wat ‘geloven’ is?



5 Heen: HOPEN

Luister:

Handelingen 26,7: ‘... daarvan hopen onze twaalf stammen de vervulling te beleven door nacht en dag ijverig te volharden in de eredienst. Om die hoop, o koning, word ik door de Joden aangeklaagd!’

Handel:

Maak met zand, stenen, blaadjes, takjes,... een klein ‘hoopje’. Denk ook even na over wat jouw grootste HOOP is.



6. Ontvangen van het licht

De kaars die je meebracht kan je nu ontsteken . Gebruik hiertoe een kleine kaars die je aansteekt aan de noveenkaars met het logo van Handelingen, naast de stormlamp. Zo ontvang jij het Licht van Bethlehem.

Je kan hierbij het volgende gebed opdragen:

*Laat mij branden,
het is mijn opdracht, mijn roeping.*

*Ontsteek mij, laat mij branden
wanneer jij noch de woorden noch de tijd meer vindt
om uit te spreken wat jou beroert, ontroert en raakt tot in je ziel.*

*Ontsteek mij, laat mij branden.
Jouw dankbaarheid, jouw vreugde, jouw geluk wil ik uiten
met de dans van mijn vlam.*

*Ontsteek mij, laat mij branden
als groot verdriet je overkomt en alles duister wordt.*

*Geloof me, ik zal er zijn, ik zal mij geven
als jouw tocht- en bondgenoot tot aan het einde van de weg.
Mijn licht mag jou tot zegen zijn .*



5 Terug: KRUIS

Luister:

Handelingen 4,10: ‘... dan moet gij allen en het gehele volk van Israël weten, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër die gij gekruisigd hebt maar die God uit de doden heeft doen opstaan: dat door die Naam deze man hier gezond voor u staat.’

Kijk:

Wat roept deze afbeelding bij jou op?



4 Terug: WATER EN VUUR

Luister:

Handelingen 1,5: ‘Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest.’

Kijk:



© J. Meeussen

Wat roept deze afbeelding bij jou op?



3 Terug: SMILEY



Luister:

Handelingen 2, 25-26: ‘Doelend op Hem toch zegt David : ‘De Heer had ik voor ogen, altijd door. Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen; daarom is er blijdschap in mijn hart en jubelt mijn mond van vreugde; ja, ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop.’

Kijk:

Wat roept deze afbeelding bij jou op?



2 Terug: VIS

Luister:

Handelingen 8, 36: ‘Al voortreizende kwamen ze bij een water en de hoveling zei: “Hier is water. Wat is er op tegen dat ik gedoopt wordt?”’

Kijk:

Wat roept deze afbeelding bij jou op?



1 Terug: SCHIP

Luister:

Handelingen 27, 22: ‘Maar zelfs in deze omstandigheden spoor ik u aan moed te houden. Het leven van geen uwer zal verloren gaan, maar alleen het schip.’

Kijk:

Wat roept deze afbeelding bij jou op?



*‘Christen’ is de naam die je draagt,
maar wat doe je daarmee?*

*In deze naam
draag ook jij
Christus met je mee.*

*Naamdrager van Christus,
word vanaf vandaag ook zijn
lichtdrager!*